

Alexander Johansson gjorde resan till ett rejält äventyr!

Nu är även jag på plats i Lissabon sen några dagar tillbaka och resan har gått kanon. Mitt första stopp blev i Köpenhamn. Otroligt nog visade det sig att min tidigare klass från Umeå skulle vara där just samma helg och detta förvandlades därmed till ett perfekt studiebesök där Arkitektur stod på schemat. Köpenhamn ska ju vara ett flaggskepp för sin cykeltrafik, vilket vi givetvis ville ta del av under denna helgen. Med hyrda cyklar tog vi oss smidigt fram i ett soligt Köpenhamn och resan kunde därför inte ha börjat så mycket bättre.

Därefter var det en lång tågresoräsa som väntade, runt 30 timmar inkl. byte och väntetid för att ta mig till Biarritz. En liten fransk ort i närheten av spanska gränsen med en romantisk charm och storslagna byggnader från Kejsartiden under 1850-talet. Denna ort råkade inte bara ha en storslagen anrik bebyggd miljö utan visade sig även besitta förstaplatsen bland Frankrikes surf-orter. Denna kombination gjorde att Biarritz kändes som en perfekt hållplats mot slutdestinationen Lissabon.

I närheten av Biarritz ligger Den Fransk/Spanska bergskedjan Pyrenéerna. Här förflyttades fokus från den bebyggda anrika miljön till bergens dramatiska och vackra landskap. Två dagars vandring bland kossor, getter och enstaka andra turister. Under resans gång åt jag en obeskrivlig mängd baguetter men ingen av dessa baguetter smakade lika gott som på 3000m höjd.

Därefter tog tåget mig vidare till San Sebastian, enligt mig kändes detta som en spansk, förstorad version av Biarritz. En kuststad med en charmig strandpromenad i viktorsansk stil. Här strosade man runt bland pittoreska gator i stadens gamla kvarter och testade Pintxos (liknande tapas) som prydde i princip varje byggnads bottenvåning.

Madrid blev min sista destination innan Lissabon och här fyllde mina två dagar med klassisk stadsvandring. Här plöjde jag gata efter gata för att utforska de olika stadsdelarna. Otroligt mysig stad som erbjuder ett brett utbud av "Plaza's" och torg att vila sina trötta ben på. Här hade man även möjligheten att besöka sevärdheter som bl.a. Caixa Forum av Herzog & Meuron. Ett tidigare kraftverk som har förvandlats till ett Museum med många arkitektoniska kvalitéer som möjligtvis exalterar en arkitektstudent lite extra.

Till slut tog nattåget mig till Lissabon där jag nu befinner mig. Då jag inte har hunnit att utforska staden ordentligt får jag avvakta med kommentarer, men min första magkänsla efter de första dagarna var att jag utan tvekan kommer trivas här.

Nedan kan ni se mina stop. Den totala restiden var 11 dagar där jag stannade på 5 olika orter. Jag beräknar att ha befunnit mig på resande fot ungefär 50 timmar inklusive väntetider. De längsta sträckorna betade jag av med nattåg och under vissa väntetider hade jag även möjlighet att utforska delar av stan, som i t.ex. Paris och Hamburg hade jag tid att strosa runt några timmar i väntan på nästa tåg.

1. Köpenhamn – Rödby – Hamburg – Offenburg - Paris
2. Biarritz
3. Pyrenéerna
4. San Sebastian
5. Madrid
6. Lissabon

Ja okej, nu råkade denna text bli ganska lång. Men hoppas ni fick en liten inblick av hur min resa har varit. Jag är iallafall supernöjd och är väldigt glad över möjligheten att ta del av detta projekt. Nu ska det dock bli skönt att befinna sig på en och samma plats under en längre period.

Hoppas ni har det bra hemma i Sverige!